

BoonBerichten

Nieuwsbrief van het Louis Paul Boon Genootschap
nummer 161, mei 2021

Ons bestuurslid Bert Ummelen is ernstig ziek en beter worden zit er niet meer in. Hij is het afgelopen jaar verhalen gaan schrijven om zichzelf wat af te leiden tijdens zijn ziekteproces. Deze verhalen zijn nu gebundeld. Wij attenderen onze leden hierbij op deze uitgave en op de online presentatie ervan bij boekhandel Roelants op woensdag 19 mei.

Wij wensen Bert samen met zijn familie en vrienden heel veel sterkte de komende tijd.

Wij attenderen onze leden in dit bericht ook op de speciale aanbieding van het boek *Pieter Daens* die verkrijgbaar is bij Knack. Jan Louies bericht ons tenslotte met een knipoog over zijn vaccinatieperikelen in Erembodegem.

MELANCHOLIA

BERT UMMELEN

Bert Ummelen (1948) was onder meer adjunct-hoofdredacteur van De Gelderlander en Amerika-correspondent voor de toenmalige VNU-dagbladen. Na het krantenleven publiceerde hij beschouwingen en interviews over twee zaken die hem na aan het hart liggen: zorg in de laatste levensfase en de transitie van het openbaar bibliotheekwerk. Hij is bestuurslid van het Louis Paul Boon Genootschap.

Over deze bundel: 'Dit was nooit de bedoeling. Ik begon de verhalen te schrijven om mezelf wat af te leiden van de zorgen en het ongerief waar het leven van een kankerpatiënt nu eenmaal vol mee zit. [...]

Of ik de leesclubvriend die me overhaalde over publicatie na te gaan denken daarvoor dankbaar moet zijn, maakt u maar uit.'



En zo verdwijnt meneer Castelein. Een stipje aan de horizon is hij en dan ook dat niet meer. Een hachelijk avontuur, hij kent de zee immers slechts als metafoor. Maar wat maakt het uit? Voor wie de wereld een plek van anderen is geworden, lonkt het welkom van de verte. En vroeger of later zal hij derwaarts gaan.

Het boek is een uitgave van Boekhandel Roelants en is verkrijgbaar of te bestellen via iedere boekhandel.

Bert Ummelen
Melancholia
Uitgeverij Boekhandel Roelants, 2021
ISBN 9789074241434
114 p.
€ 15,00

BOEKPRESENTATIE MELANCHOLIA

BOEKHANDEL ROELANTS

woensdag 19 mei, om 20.00 uur

Op woensdag 19 mei, om 20.00 uur, organiseert Boekhandel Roelants een online boekpresentatie van *Melancholia* via Zoom. Het eerste exemplaar van het boek wordt dan aangeboden aan Berts zoon Stephan. Stephan en oudste zoon Sander zullen namens Bert spreken. En er zal een verhaal worden voorgelezen.

U kunt de presentatie via [deze link](#) volgen.

Naderhand zullen we proosten op Bert.

Mocht het niet lukken om in de Zoom-meeting te komen, kunt u de volgende gegevens gebruiken:

Meeting ID: 820 4493 9730
Passcode: 438466

De boekuitgave is voorzien van fijnzinnige tekeningen van kunstenaar Annelies Schoth

Bent u geïnteresseerd, laat het ons dan weten via een telefoontje (024-3221734) of mailtje naar: roelants@roelants.nl.

U krijgt het boekje dan zonder verzendkosten toegestuurd. U kunt natuurlijk ook naar de winkel komen:

Van Broeckhuysenstraat 34
6511 PJ Nijmegen
<https://www.roelants.nl/>

PIETER DAENS

KNACK-EDITIE 2020

In maart 2020 ging de nieuwe grootse musical van Studio 100 in première: DAENS! Een indrukwekkend spektakel met rijdende tribunes en imposante decors waarbij er continu 80 mensen op het podium staan. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid en werd de show voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Maar... er is nog altijd het boek van Louis Paul Boon.

Al kunt u niet meer van de musical genieten, deze bestseller kan wel voor altijd in uw collectie staan!

Er zijn nog zekerheden in het leven.

Pieter Daens editie 2020

Van €36,99 voor €17,99

Te bestellen via de Knack webwinkel:

<https://shop.knack.be/daens>



POETS WEDEROM POETS

In blijde verwachting fietste ik langs de lange muur van de Kapellekensbaan naar het vaccinatiecentrum te Erembodegem. Een eerste prik zou mij zo dadelijk tegen de verwenste covid-19-ziekte beschermen. Als gepensioneerde leraar was ook ik immers aan de beurt.

Decennialang heb ik zedenleer gegeven en terwijl ik het Kapelletje Ter Muren passeerde, dook volgende herinnering bij me op: mijn nieuwe leerlingen van het eerste middelbaar liet ik tijdens de eerste les in september steevast de mouw opstropen, want ze kregen van mij immers een prik. Verschrikte ogen en twijfelend aan de mouw friemelen was het gevolg en dan kregen ze van mij... het eerste nummer van het zedenleertijdschrift, dat PRIK heette. Opluchting alom.

Ik draaide met enige zwier het terrein van de sporthal, dat als vaccinatiecentrum ingericht was, op en werd er opgevangen door... een oud-leerling. Ze zei er niets over, maar ik voelde haar denken aan die eerste Prik destijds in het lokaal zedenleer. Toen ik een minuut later het vaccinatiehokje binnenstapte, werd ik alweer hartelijk begroet door een oud leerling... die me vroeg mijn mouw op te stropen. Ik kreeg van haar een prik: geen tof tijdschrift met plezante mopjes, cartoons en interessante verhaaltjes, maar een waarachtige naald in de bovenarm. Wel besteed, zal ze gedacht hebben.

Bij het verlaten van het terrein moest ik voorbij de laatste vaccinatiepost. Die was bemand, of beter, bevrouwd door een oud-collega, aan wie ik mijn wedervaren vertelde. Ex-collega's onder mekaar, je kan wel eens vertellen hoe je destijds de leerlingen, onttrokken aan het ouderlijk gezag, een poets bakte. "Mijn dochter heeft ook nog bij u gezeten" antwoordde ze.

Jan Louies

BoonBerichten

Uitgave van het Louis Paul Boon Genootschap
Samenstelling en redactie: Erik van Veen

Bestuur Louis Paul Boon Genootschap:
Luckas Vander Taelen (voorzitter), Wim Dijkstra en Luc Geeroms
(ondervoorzitters), Herman Verlint (secretaris),
Erna De Ridder, Erik van Veen, Bert Ummelen, Michel De Wolf

De Erven Boon zijn adviseur van het bestuur

Secretariaat:

Herman Verlint

Willy la Croixstraat 41, 1069 PB Amsterdam, Nederland
+31 (0)20 6100999 / +31 (0)6 45679098

mail@lpboon.net

Website: www.lpboon.net

Bankrekening: BE36068200494781 t.n.v. L.P. Boon Genootschap,
Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst, België

Word lid van het Louis Paul Boon Genootschap!

U bent al lid vanaf € 50 per jaar
Lees [hier](#) alles over het lidmaatschap

De activiteiten van het Louis Paul Boon Genootschap worden mede mogelijk gemaakt door steun van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL), Stichting Maria Elisa, firma Jan de Nul, Stad Aalst en Provincie Oost-Vlaanderen



Stad Aalst

