

BoonBerichten

Mededelingen en berichten van het Louis Paul Boon Genootschap
Nummer 105, augustus 2017

NAJAARSBIJEENKOMST IN AALST

30 SEPTEMBER 2017

Onze najaarsbijeenkomst zal zijn op zaterdag 30 september. We organiseren dan een wandeling op het Aalsterse kerkhof met twee gidsen: Jan Louies vertelt het verhaal van het kerkhof en staat stil bij historische anekdotes van bepaalde graven en personen, terwijl Anton Cogen teksten van Boon zal brengen bij de graven van de beschreven personen.

Na deze wandeling worden we verwacht voor de 'koffietafel' (een aloude Vlaamse traditie na een begrafenis) in restaurant 'De Drie Deuren' in de Geraardsbergsestraat, op wandelafstand van het kerkhof.

Meer details volgen in komend BoonBericht van september of per ledenbrief, maar houd deze datum alvast vrij, want het belooft een onderhoudende middag te worden met bevlogen sprekers en een gezellig samenzijn!



Gedenkplaat bij de ingang van het kerkhof in Aalst

PARADIJSVOGEL IN BEELD

Joris Snaet tekent deze zomer elke week de titel van een bekende roman in De Standaard der Letteren. Op 7 juli tekende hij een prachtige interpretatie van Boons *De Paradijsvogel*.

We kregen toestemming van Joris Snaet en De Standaard der Letteren om deze afbeelding hier over te nemen:



Illustratie: Joris Snaet - De Standaard der Letteren

FRANS TIMMERMANS OVER BOON

Europees Commissaris Frans Timmermans beschrijft in een vraaggesprek met het Vlaamse weekblad Knack zijn band met Boon:

"Ik ben Limburger en dus misschien ook een beetje een Vlaming. Louis Paul Boon is één van mijn lievelingsschrijvers. Toen ik in 1979 op de radio hoorde dat Boon was gestorven, leende ik de oranje Toyota 1000 van mijn moeder en reed meteen naar zijn woning in Erembodegem. Aan de deur stamelde ik tegen zijn weduwe dat ik het werk van haar man enorm bewonderde. Ze liet me binnen en ik kreeg een kop koffie. Binnen zat er nog een man, verscholen achter een donkere bril... Hugo Claus. (*Lachend*) Ik had er niet op gerekend dat mijn impulsieve pelgrimstocht zo'n grote bonus zou opleveren."

VERGETEN STRAAT OVER DROOM EN DESILLUSIE

Lezing in de reeks *Literaire Helden* door Willem M. Roggeman over *Vergeten straat* van Louis Paul Boon.

Wie is jouw literaire held? Op deze vraag antwoordt Willem Roggeman, dichter, kunst-redacteur en -criticus, in de vorm van een bijzondere auteurslezing. Niet hijzelf, maar wel zijn favoriete boek staat centraal. Hij koos voor 'Vergeten straat' van Louis Paul Boon.

Louis Paul Boon droomde van een rechtvaardige maatschappij en schreef met *Vergeten straat* een roman over de ideale samenleving, een utopie.

Hoofdbibliotheek Aalst
Molenstraat 51, 9300 Aalst

donderdag 30 november 2017
van 20:00 tot 22:30
toegangsprijs: € 5,00
reserveren noodzakelijk

Lees verder:

<https://www.ccdewerf.be/agenda/2036/literaire-helden-2-willem-m-roggeman-over-vergeten-sstraat-van-louis-paul-boon#.WaVt8NSLSHs>

TE KOOP LOUIS PAUL BOON BOEKENCOLLECTIE

We maakten er in de *BoonBerichten* en op onze website al eerder melding van, maar Wil van Duyvendijk biedt nog steeds zijn boekencollectie van en over Boon te koop aan, omdat hij wegens omstandigheden minder ruimte beschikbaar heeft. Hij zou graag zien dat de collectie bij een echte Boonliefhebber terecht komt.

Inmiddels geldt: tegen elk aannemelijk bod.

Op onze website is de volledige boekenlijst te vinden:

<http://www.lpboon.net/cms/uploads/Boekenlijst%20W%20Duyvendijk.pdf>

Ook ons bestuur heeft nog geprobeerd Wil te helpen met de verkoop van zijn collectie. Maar ja, hoe gaat dat: Genootschapsleden en verzamelaars zullen vrijwel alles al hebben, terwijl beginnende liefhebbers vaak niet zitten te wachten op de aanschaf van een complete collectie in een keer. De sport van het verzamelen is nu juist om af en toe een leuke titel tegen te komen voor een schappelijke prijs...

Het oordeel van professionele antiquariaten is ook duidelijk: Louis Paul Boon is een groot schrijver, maar zijn boeken zijn nauwelijks nog te verkopen. Alleen heel bijzondere uitgaven zijn nog gewild.

Wie de tijd heeft, kan titels los of in kavels aanbieden via de diverse websites als Boekwinkeltjes, Antiqubook, Marktplaats of Catawiki. Maar Wil heeft daar allemaal geen tijd voor. Wellicht is er iemand die hem daarmee wil helpen? Of meldt zich toch een koper voor deze collectie?

Reacties graag per e-mail naar:

wswduyvendijk@12move.nl

BoonBerichten

Bestuur:

Lukas Vander Taelen (voorzitter) Wim Dijkstra en Luc Geeroms (ondervoorzitters), André Dumont en John Jacobs, (secretarissen), Freddy Van Hollebeke (penningmeester), Erik van Veen (webmaster) en Gert Jan de Bruijn

Secretariaat België:

John Jacobs, Martelarenstraat 143, 1800 Peutie
02 2512291 – jggjacobs@skynet.be

Secretariaat Nederland:

André Dumont, Groenestraat 114, 6531 HT Nijmegen
06 30014253 / 024 3565019 – mail@lpboon.net

Bankrekening België: BE36068200494781 tnv L.P.Boon
Genootschap, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst.

Bankrekening Nederland: NL53INGB0005685885 t.n.v. L.P.Boon
Genootschap, Nijmegen

De onregelmatig verschijnende BoonBerichten worden uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het bestuur en met medewerking van Erna De Ridder

Samenstelling: Erik van Veen